

Ik heb zo waanzinnig gedroomd

Tekst: Herman Pieter de Boer

Muziek: Tonny Eyk

C Dm

Ik heb zo wa-wa-wa-waan- zin-nig ge-droomd, ik was zo mo-mo-mooi 't was echt niet ge-woon

G C D7 G C

Ie-der-een riep: hie-per-de-piep daar-na werd ik ge-kust en ge-kroond Ik heb zo wa-wa-wa-waan-

Dm G C

zin-nig ge-droomd ik werd met ka-ka-ka-ka- doos o-ver-stroomd. Ie-der-een zei hou je van mij

D7 G C C^{F#m} E⁹

wa-waan-zin-nig maar heer-lijk ge-droomd. Eens in het jaar dan droom je zo raar

A⁷maj⁷ G C E⁹

dat je het niet gauw ver-geet zil-ver en zang een zocht op je wang

A⁷maj⁷ G Dm⁷ G⁷ C Am⁷

Ie-der-een wil met je mee Bij het ont-wa-ken be-denk je be-schroomd

D G⁷sus⁴ G⁷

Nie-mand ver-tel-len wat ik heb ge-droomd ik heb zo

VARA!